

## Dialog mellem Shrek og Fiona

**Shrek:** (ser ud over sumpen) Fiona, jeg ved, det her ikke er, hvad du havde forestillet dig. Et liv i en sump er langt fra et slot.

**Fiona:** (ser på Shrek) Shrek, det handler ikke om, hvor vi bor. Det handler om, hvem vi er sammen med.

**Shrek:** (sukker) Jeg har altid været alene. Jeg troede aldrig, nogen ville kunne acceptere mig som jeg er.

**Fiona:** (lægger en hånd på hans arm) Jeg accepterer dig, Shrek. Du har et godt hjerte, og det er det, der betyder noget.

**Shrek:** (ser ned) Men hvad med alle de andre? De ser kun et monster.

**Fiona:** (blidt) De kender dig ikke som jeg gør. De ser kun det ydre, men jeg ser den mand, du virkelig er.

**Shrek:** (ser op på hende) Det er svært at tro på, nogle gange. At nogen som dig kunne elske nogen som mig.

**Fiona:** (smiler) Kærlighed handler ikke om udseende. Det handler om at finde en, der forstår og accepterer en fuldt ud.

**Shrek:** (tænder) Jeg har aldrig tænkt på det på den måde. Måske har jeg været for hård ved mig selv.

**Fiona:** (nikker) Vi er alle vores egne værste kritikere. Men du fortjener lykke, Shrek. Ligesom alle andre.

**Shrek:** (smiler svagt) Tak, Fiona. Du får mig til at føle mig... speciel.

**Fiona:** (smiler tilbage) Du er speciel. Og jeg er glad for, at vi fandt hinanden.

**Shrek:** (ser hende i øjnene) Jeg lover, jeg vil gøre alt for at gøre dig lykkelig her.

**Fiona:** (klemmer hans hånd) Det ved jeg, Shrek. Og jeg vil gøre det samme for dig.

**Shrek:** (ser ud over sumpen igen) Måske er sumpen ikke så dårlig, når man har nogen at dele den med.

**Fiona:** (smiler) Præcis. Det er ikke stedet, der betyder noget. Det er selskabet.

**Shrek:** (smiler) Så lad os gøre det her til vores hjem. Sammen.