

Dialog mellem Shrek og Fiona 1

Shrek: (ser ud over sumpen) Fiona, jeg ved, det her ikke er, hvad du havde forestillet dig. Et liv i en sump er langt fra et slot.

Fiona: (irriteret) Nej, det er det bestemt ikke! Jeg havde drømt om noget helt andet.

Shrek: (forsvarer sig) Jeg gør mit bedste, Fiona. Det her er mit hjem.

Fiona: (hæver stemmen) Dit hjem? Hvad med mig? Jeg har også ofret meget!

Shrek: (sukker) Jeg ved det, men jeg kan ikke ændre, hvem jeg er. Jeg er en trold!

Fiona: (vredt) Og jeg er en prinsesse! Vi kommer fra to forskellige verdener, Shrek.

Shrek: (ser væk) Måske skulle du have fundet en rigtig prins i stedet.

Fiona: (såret) Måske skulle jeg have gjort det. Men jeg valgte dig, Shrek. Fordi jeg troede, vi kunne finde en måde at være lykkelige sammen på.

Shrek: (ser på hende) Og det kan vi. Men det kræver, at vi begge prøver.

Fiona: (sukker) Jeg prøver, Shrek. Men det er svært, når det føles som om, du ikke vil have mig her.

Shrek: (bløder op) Det er ikke sandt. Jeg vil have dig her. Jeg er bare bange for, at jeg ikke er god nok for dig.

Fiona: (blidt) Shrek, du er mere end god nok. Jeg elsker dig for den, du er, ikke for hvad du har.

Shrek: (ser ned) Jeg elsker også dig, Fiona. Jeg vil bare gøre dig lykkelig.

Fiona: (smiler svagt) Vi skal finde en måde at gøre hinanden lykkelige på. Sammen.

Shrek: (nikker) Ja, sammen. Jeg lover, jeg vil gøre mit bedste.

Fiona: (klemmer hans hånd) Og jeg vil gøre det samme. Vi skal nok klare det.

Shrek: (smiler) Tak, Fiona. Jeg er glad for, at vi har hinanden.

Fiona: (smiler tilbage) Det er jeg også. Lad os bygge et liv sammen her, fyldt med kærlighed og forståelse.

Shrek: (smiler) Det lyder perfekt