

## **Dialog mellem Pinocchio og kagemand**

**Pinocchio:** Jeg er så træt af det her! Hvorfor skal jeg altid være den, der bliver trukket rundt i manegen?

**Kagemanden:** Slap af, Pinocchio. Det er ikke så slemt. Vi er alle i samme båd her.

**Pinocchio:** Ikke så slemt? Jeg er en trædukke, der ikke kan lyve uden at få en næse som en flagstang!

**Kagemanden:** Åh, kom nu. Det kunne være værre. Du kunne være lavet af småkager og risikere at blive spist!

**Pinocchio:** Ja, men du smager i det mindste godt. Jeg er bare en splintet marionet.

**Kagemanden:** Hey, jeg har mine egne problemer. Har du nogensinde prøvet at undgå mælk og små børn?

**Pinocchio:** Det er ikke det samme. Jeg vil bare være en rigtig dreng!

**Kagemanden:** Og jeg vil bare have mine ben tilbage. Vi har alle vores drømme.

**Pinocchio:** Men hvorfor skal vi altid være de, der bliver mobbet af Farquaad?

**Kagemanden:** Fordi vi er de små fyre. Men husk, det er de små fyre, der ofte redder dagen.

**Pinocchio:** Jeg er træt af at redde dagen. Jeg vil bare have et normalt liv.

**Kagemanden:** Normalt? Hvad er normalt? Vi lever i et eventyr, min ven. Intet er normalt her.

**Pinocchio:** Måske har du ret. Men jeg vil stadig have en pause fra alt det her kaos.

**Kagemanden:** Så lad os tage en pause. Vi kan finde et sted at gemme os og spise småkager.

**Pinocchio:** Spise småkager? Du mener ikke...?

**Kagemanden:** Nej, ikke mig! Jeg har nogle venner, der laver de bedste småkager. Ingen kannibalisme her.

**Pinocchio:** Okay, det lyder faktisk ret godt. Lad os tage en pause og nyde livet lidt.

**Kagemanden:** Det er ånden! Lad os finde et sted at slappe af og glemme Farquaad for en stund.

**Pinocchio:** Aftale. Men hvis nogen prøver at spise dig, så er det ikke mit problem.

**Kagemanden:** Deal. Og hvis din næse vokser, så ved jeg, du lyver.

**Pinocchio:** Haha, meget morsomt. Lad os gå.